

סיכום פגישה מיום ב' 8.12.08

נוכחים: כולם.

לסיכום האובייקטיבי מצורפים הפעם הרהורים שלי, כפי שעלו אצלי בעקבות הפגישה. הדיון, להרגשתי, היה לא קל. זה די מורכב לנסות ולאץ חיבור של כל חג לשנת השבעים: איפה ואיך מחברים, מה נשאר כשגרה ומה עושים בשנה זו קצת אחרת והאם מתרכזים רק בחגים או עוזבים את החגים, או לפחות חלק מהחגים ומשבצים אירועים נוספים, שייחדו שנה זו. יש גם פערים בתפיסות. זה בסדר ולגיטימי אבל דרושה, לדעתי, חשיבה נוספת. נשוחח על כך בפגישה הבאה.

דבר נוסף שהתחדד זה הצורך לערב, בעשייה, אנשים נוספים, הן לחשיבה והן לביצוע.

מהן ההצעות שעלו בינתיים:

ינואר: אירוח משפחות – הולך קשה, יש הרבה הסתייגויות, נראה לאן יתפתח.

ערב סדנאות (כוחות פנימיים וחיצוניים) הוטל על סיגי וצביה.

תאריך מוצע – 30.1.09 התחילה חשיבה.....

פורים: קרנבל ו/או עדלידא – אלעד לקח על עצמו להוביל את הרעיון.

דרושה לדעתי חשיבה נוספת האם ואיך לייחד את האירוע בהקשר לשנת ה-70

. (יועלה לדיון נוסף בפגישה הבאה).

פיסול סביבתי – אור תמשיך לבדוק פרטים. (איסוף חומרי גלם על ידינו, רציפות

ימי פעילות וכו') אוכמה תבדוק עם ו. תיכנון.

בהמשך הישיבה שוחחנו והתלבטנו לגבי תכני יום הילד. צריך לחשוב עוד!

לא הגענו לדיון על פעילויות להמשך השנה. נחשוב ביחד בישיבה הבאה.

קצת עידכון על דברים נוספים:

קבוצת אמנים/יוצרים נפגשה, חלקנו תפקידים לפעילויות שונות. אתעדכן הערב ואעדכן אתכם בהמשך.

צוות תקשורת עובד במרץ. עודד ז. מקדיש זמן רב לשידרוג האתר ונעזר בשלומי, עלאד ועמליה בהתמודדות עם פרטים טכניים. צריך להמשיך ולחשוב על איש/אשת תוכן. יוסי שרון התחייב להעביר מידע באמצעות הטלכפר.

איסוף כתובות- מתקדמים. לא מהר אבל מתקדמים. יוני שקד (אח של ...) לקח על עצמו לסייע בעיבוד הנתונים.

ריכוז נתוני תושבי כפר מנחם- פנינו לדורון ט. (ו. מוסד) לסייע באירגון צוות "סוקרים" שיעבור בבתי תושבי כפר מנחם ויאסוף נתונים לתוכנה שהוכנה על ידי אלעד. (מה ששימש אותנו בתהליך בחירת הלוגו). אם לא נצליח עם המוסדניקים נפנה לתושבים להתנדב לתפקיד "סוקרים".

פירסום הלוגו – בימים אלה נסגר הסכם להדפסת כרזות גדולות לתלייה בקיבוץ ובהרחבה. הכלבו, הנה"ח ומזכירות טכנית נערכו להדפסת הלוגו על מסמכים, פנקסים ומעטפות. **דברים נוספים שבהרצה:** ספר סיפורי מקום, (מאז ועד היום) אלבום צילומי כפר מנחם (כ"ל), ועוד.

מאוד חשוב להעלות את נושא שנת ה-70 בשיחות עם חברים, לחזור לרעיונות שהועלו במפגשים והכי חשוב – למצוא את השותפים לעשייה.

אז חשבו על הדברים ובואו עם רעיונות. המלצות ושמות של אנשים שמוכנים להצטרף ולעשות!!!

נראה לישיבה נוספת ביום ו' 19.12.08 ב- 9.30 באוצון

אוכמה